

Heinr. Weisweiler, Düren



Op een Duitse kaart met een fantasie-afbeelding is op de adreszijde een blauwe opdruk Briefkaart. geplaatst en geheel links de opdruk: Leverancier Heinr. Weisweiler, Düren Rheinland. Bij leverancier denk je in eerste instantie aan een reclamekaart, maar bedoeld is uitgever Heinrich Weisweiler uit de Duitse plaats Düren. Het betreft hier een in Nederland geïmporteerde kaart die in 1901 is verstuurd van Schiedam naar Goes. De Duitse fantasiekaart is door een overdruk bruikbaar gemaakt voor de Nederlandse markt.





Er zijn echter ook twee prentbriefkaarten bekend van Heinr. Weisweiler met het woord Briefkaart boven de adreslijnen. De een met het portret van Prins Hendrik van Mecklenburg-Schwerin en de ander met portretten van Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik. Op beide kaarten staat de tekst "Eenigste Leverancier voor Holland Heinr. Weisweiler, Düren (Rheinland)."



Het totaal aantal kaarten dat van deze uitgever bekend is, is niet bijster groot, naast de drie bovengenoemde kaarten is er ook nog een Duitse kaart van een hotel in Essen a.d. Ruhr bekend.



Boekenlegger

In de collectie Brieven en Documenten van het Van Gogh Museum (b 5269 V/1994), bevindt zich een boekenlegger, waarop de achterzijde een bijbeltekst uit Spreuken en de naam Theo staat. De boeken is aan de Theo van Gogh, de broer van Vincent toegeschreven. Opvallend aan deze boekenlegger is dat de randversiering qua uitvoering geheel overeenkomt met de randversiering van de kaart van Heinr. Weisweiler. Deze boekenlegger is zeer waarschijnlijk van dezelfde drukker als de kaart en misschien ook wel van dezelfde uitgever.



Lodewijk van Duuren